

yaptığı ihanet, malında yaptığı ihanetten daha beterdir.”30 Peygamberimiz, ilmi gizlemeyi ihanet saymak suretiyle onun, sahibine emanet verildiğine de işaret etmiştir. Bu nedenle, gizleyerek ihanet etmek yerine layık kimseleri bularak paylaşmak esastır. Bu meyanda Peygamber Efendimiz; “Benim şu mescidime bir şeyler öğrenmek veya bildiklerini öğretmek gibi hayır amacıyla gelenler Allah yolunda cihad eden mücahitler konumundadır.”31 buyurmak suretiyle bilgiyi paylaşmanın önemini belirtmiştir. Yine aynı çerçevede; “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Allah’ın kendisine mal verip de gece gündüz onu ihtiyaç sahiplerine sarf eden; ikincisi de Allah’ın verdiği hikmetin gereğini yerine getiren ve bu hikmeti başkalarına da öğretendir.”32 buyurmuştur. Abdullah b. Mübarek’in belirttiği gibi, paylaşılmayan ilimin başına; sahibinin ölümü, öğrendiklerini unutmaması veya bilgiyi tabi olduğu siyasilerin görüşlerine göre yorumlamak gibi felaketler gelebilir.33

Hz. Peygamber(s.); “Kime bir şey sorulur da o kişi ilmini gizleyecek olursa Allah Teâlâ, kıyamet gününde o kimsenin ağzına ateşten bir gem vuracaktır.”34 buyurmak suretiyle ilmi ve onun içerisindeki hakikatleri gizleyenleri şiddetle yermiştir. Çünkü hakikati gizlemek tahrifin türlerinden birisidir. Kitap Ehli, hakkı ya silerek/imha, ya değiştirerek/tebdil, ya da eklemelerde bulunarak tahrif ettikleri gibi dördüncü bir tür olarak gizlemek suretiyle de tahrif etmişlerdir.35 Yüce Allah’ın Kur’an’daki Yahudilerle ilgili tehditleri aynı günahı işleyen herkes için geçerlidir.36 Zamanımızdaki en büyük tahrif; hakikati çeşitli sebeplerle gizlemekle ve aşırı yorum yaparak dini ideolojik yorumlamakla; dünya sisteminin gölgesinde kompleksli yaklaşımlarla yapılmaktadır. Rabbani bir âlim böyle bir hataya kesinlikle düşmemelidir. Çünkü onun temel niteliklerinden birisi de ferasettir.

4.Feraset ve haşyet ehli olmalıdır. Âlim, feraset ve haşyet denilen sıfatlarla muttasıf olmalıdır. Bu iki sıfat onların asli niteliklerindedir. Bu çerçevede kavramları izah edecek olursak feraset; (Allah’ın dilediği ve müsaade ettiği kadarıyla) gaybı bilme ve eşyanın iç yüzü ile ilgili kesin bilgiye ulaşmadır.37 Böyle bir lütfâ ulaşmanın yolu, Allah’ın ve Resulünün koyduğu şeri sınırlara ihlasla uymaktır. Şeriata ittiba etmeyen feraseti olmaz; onlar bakar kördürler. Kişi gözünü haramlardan, nefsinin şehvetlerden korur, murakabenin devamlılığıyla iç âlemini, sünnete tabi olmakla dış âlemini tamir eder, helal yemeyi de adet edinirse feraseti yanlış olmaz. Zira feraset, kalbin üzerine düşen bir manadır. Kendisine ters düşen her manayı yok eder. Kalbe hâkimdir. Ferasetin karşısında nefsin ihtimallerine yer yoktur. Ferasetin kuvvetliliği ve zayıflığı imanın kuvvetine bağlıdır. İmanı kuvvetli olanın feraseti daha keskindir. Feraset nuruyla bakan hakkın nuruyla bakar. İlmini haktan alır. Unutkanlık ve gaflet olmaz.38 İmanı yakîn derecesinde olan müminlerin ferasetini Hz. Peygamber şöyle açıklamıştır: “Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü o baktığı zaman Allah’ın nuru ile bakar.”39 Bazı rivayetlerde ise “...Âlimlerin ferasetinden sakınınız.” ifadesi vardır. Çünkü âlimler, Allah’ın nuru ile bakarlar. Bu nuru Yüce Allah, onların kalplerine ve gönüllerine bırakmıştır.”40 Bu rivayetten anlaşıldığına göre feraset biraz vehbidir. Basiretle feraset arasındaki fark da buradadır. Ferasetleri nedeniyle âlimler sözün coğrafyasını çok iyi bilirler. Yersiz ve lüzumsuz konuşmadıkları gibi, ilim denilen emaneti ehliyesiz ve ilme kabiliyeti olmayan kötü niyetli; bilgiyi Müslümanların aleyhine kullanacak kimselerin yanlarında uluorta saçıp savurmazlar. Zira Peygamber Efendimiz; “Ehil olmayan kimselere ilim öğretmek domuzların gerdanlarına inci takmak gibidir.”41 buyurmuş, sanatsal bir anlatımla şu uyarıyı da yapmıştır: “İncileri köpeklerin ağızlarına koymayın.”42 Esefle belirtelim ki “inciler ve kristaller” köpeklerin ağızlarına düştü düşeli ümmetin dini sorunları çözülmek yerine daha da artmıştır. Eskiden sadece müsteşriklerle yapılan mücadele şimdi kendi coğrafyamıza sıçradı.

“Onlara, kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat: Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı, şeytan da onu peşine taktı, derken azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkie çıkarırdık, lâkin o, dünyaya (ve maddi değerlerine) saplandı ve hevasının/kötü tutkularının esiri oldu. Onun hâli tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da yine dilini sarkıtıp solur! İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat, olur ki düşünüp kendilerine çekidüzen verirler.”⁵⁷ Ayetlerde anlatılan kişinin Belam b. Baura olduğu söylenmektedir. Bu şahıs bilgisini hakkın uğrunda değil de firavunların saraylarının ve sisteminin tahkiminde kullanmıştır. Dünyada değişen bir şey yok. Yine birileri farklı birikimlerini dünya sisteminin ayakta durması için kullanmaktadır. Her ne kadar sarayın yeri Mısır’dan Newyork’a taşınsa da sistem aynıdır. Sarayın beslenme kanalları belamların yurtlarına kadar uzanmaktadır. Buralardan sisteme can verilmektedir. Belamları tanımak artık çok kolaydır. Onlar her ne kadar yaprakla ilgili bilgileri bilseler de ormanı çok iyi tanımazlar. Sığırlar. Çözüm ve proje üretemezler. Batıla anında teslim olurlar. En büyük marifetleri verili duruma teslimiyettir. Aşağılık kompleksi onların temel vasfıdır. Konforlarına düşkün bencil kimselerdirler. Menfaatleri için yapmayacakları kötülük yoktur. Hayatlarının merkezlerinde kendileri vardır. Belam’lık payesi alınmasın diye sistemi yüceltme adına dini tahrif etmekten sakınmazlar. Mesnetsiz fetvalar(!) verirler. Bazen sağcı bazen de solcu olurlar. Hakka Müslüman olamazlar. Onlar için “gelen ağam, giden paşamdır.” Sistem firavni olduktan sonra siyasette seçici olmanın ve özgün siyaset yapmanın hiçbir önemi yoktur. Rabbani ulema meydanlardan çekilecek olursa; “İnsanlar bu cahil kişileri önder edinirler.”⁵⁸ “Onlara sorular sorarlar. Daha sonra da verilen bu fetvalarla hem kendileri sapıtırlar, hem de başkalarını sapkınlaştırırlar.”⁵⁹ Sapkınlaştırma eyleminin bitmesiyle beraber belamlar da görevlerini ikmal etmiş olurlar. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in şu hadisini ayrıca düşünmek ve değerlendirmek gerekir: Hz. Peygamber sanatsal bir anlatımla bir defasında ilginç bir açıklamada bulunmuştur: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey; kitap ve süttür.” Sahabe bunun üzerine; “Ya Resulullah! Kitaptan neyi kast ettiniz?” demişlerdir. Hz. Peygamber(s.), “Kitaptan kastım, münafıklar kitabı öğrenirler ve öğrendikleriyle (demogoji yaparak) Müslümanlara karşı mücadele ederler.” buyurmuştur. Sütten kastının ne olduğunu sorduklarında ise şöyle cevap vermiştir: “İnsanlar sütü severler. (Hayvanlarının peşlerine düşerek) toplumdan uzaklaşırlar ve (vakit namazlarında ve Cuma günlerinde) cemaat (la namaz)ı terk ederler.”⁶⁰ Hz. Peygamber, işinin peşine düşüp cahil kalmayı ve cemaatten kopmayı bu hadisiyle kınadığı gibi, bilgiyi münafıkça kullanarak Müslümanların aleyhine, küfrün lehine kullanmayı da aynı şekilde kınamıştır. Belamlaşmak; ilmi münafıkça kullanmaktır. Sadece kâfirlerin saltanatı için bilgi üretmektir.

SONUÇ:

Din, Allah Teâlâ’nın tüm insanlığa göndermiş olduğu ve hayatın bütün çephelelerini kuşatan vahiyler toplamıdır. Amacı insanlığı dünyada hidayete erdirip onlara ahiret saadetini kazandırmaktır. Batılların kabul ettikleri bir din anlayışı Müslümanlıkta yoktur. İslâm’a göre din; hem inanç hem de hukuk, iktisat, eğitim, siyaset ve ahlaktır. Kısacası din hayatın her alanını çevreleyen ve sorunlarına vahiy eksenli çözümler üreten bir kurumdur. En geniş anlamıyla; Allah Teâlâ ile insan, insanla insan ve insanla diğer varlıklar arasındaki ilişkileri düzenleyen ilahi nizamdır. Bu anlamda din Hz. Âdem ile beraber gönderilmeye başlamış ve Hz. Muhammed’le sona ermiştir. Allah Teâlâ Peygamberimizden sonra bir daha din de peygamber de göndermeyecektir. Allah Teâlâ’nın gönderdiği dinlerin ortak adı İslâm’dır. Farklı dinler, insanların İslâm’dan saptıktan sonra ortaya çıkarmış oldukları bidatlerdir.

Peygamber Efendimize verilen İslâm dininin dışındaki ilahi dinlerin hepsi bölgeseldir. Peygamber Efendimiz ve ona verilen İslâm ise tek evrensel dindir. İslâm dini daha önceki tüm dinleri nesh etmiş/yürürlükten kaldırmıştır. Yani İslâm nasihtir. Kitab'ı Kur'an'ı Kerim, peygamberi de Hz. Muhammed'dir. Bu dinin ve kitabının içerisindekileri tebliğ, kapalılıkları beyan, dini yaşamak suretiyle temsil ve üküm olmayan konularda ilahi denetim altında teşri hakkı Hz. Peygamber'e verilmiştir. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz; sünnet-hadis bilinmeden Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla Kur'an bilinmeden de İslâm bilinip anlaşılabilir. Sünneti ve hadisi inkâr üzerine inşa edilen bir din algısı sadece sahte/yalancı peygamberler üretir. Zira bu sapkın anlayışın temelinde Hz. Peygamber'i devre dışı tutup başka kimseleri peygamber yerine koymak, sonra da dünya finans merkezli yeni dünya düzeni/dininin önünü açmak vardır.

Hız. Peygamber sağlığında gerekli açıklama ve uygulamaları yetterince yapmıştır. Sonraki dönemlerde yeni olaylar meydana geldiğinde müçtehit âlimler meseleleri vuzuha kavuşturmuşlardır. Ehliyeli âlimler oldukça da içtihat kapısı hep açık kalmış ve kalacaktır. Günümüz için de bu önerme geçerlidir. Rabbani âlimlerin, dinin tebliğ, tebyin, temsil ve içtihatla meselelerin çözüme kavuşturulmasında çok önemli bir yerleri vardır. Onların varlığı dinin hem gündemde olması hem de din karşıtı yapılanmalarla hesaplaşmak için çok önemlidir. Rabbani ulemanın vasıflarını Kur'an ve sünnet belirlemiştir. İnsanlar bu üstün nitelikli zevatı bulup onlardan din öğrenmelidirler. Sapıklardan ve ehliyetsiz kimselerden; ilimden ve usulden yoksun şahıslardan din öğrenilecek olursa toplumsal bir sapkınlığın yaşanacağı muhakkaktır.

Bu çalışma kurumsal anlamda dini ve bu dinin tebliğcilerini nitelikleriyle tanıtan bir çalışmadır. Âlimle zalimi birbirinden ayırt etmek; zalimlere ilim adına iltifat etmemek için yapılmıştır.

Dipnotlar

- 1 Heysemi,zevaid, c.I,s.162 2 Tirmizi,Sünen, c.V,s.48 3 Heysemi,a.g.e, c.I,s.126. 4
- Acluni,Keşf'ü-l Hafa, c.II,s.65 5 Acluni,Keşf'ü-l Hafa, c.II,s.65 6 Acluni,Keşf'ü-l Hafa,c.I,s.87. 7
- Darimi,Sünen, c.I,s.107 8 Bagavi, Muhammed el- Ferra, Mealim'ü-tTenzil (Muhtasar), Beyrut, Trsz.s.135 9 Hakim,Müstedrek, Had.No. 6310, c.III,s.626 10 Âl-i İmran 3/7 11 Tirmizi, 19, İlim, Had.no:2686,c.V,s.50 12 Maturidi, Te'vilat, c. II, s.312,(Bu açıklama tahkik sahibi Mecdi Basallum'a aittir.) 13 Taberi, Cami'u-l Beyan, c.III,s.185 14 Acluni,Keşf'ü-l Hafa,c.II,s.87 15
- Hazin,Ali b. Muhammed, Lübab'u-t Te'vil, İst, trsz, c.I,s.241 16 Sülemi,Hakaik'u-t Tefsir, c.I, 165
- 17 Heysemi,Zevaid, c.I,s.126: El-Bağdadi,Hatip,Ahlak'u-r Ravi,c.I,s.209 18 Acluni,Keşf'ü-l Hafa,c.I,s.258 19 El-Ramahurmizi,Hasan b.Abdurrahman, Muhaddis'ü-l Fasil,s.415 20
- Acluni,Keşf'ü-l Hafa,c.II,s.65 21 Darimi,Sünen,c.I,s.61 22 İbrahim 14/18 23 Ahmed,Müsned, (Tah: Muhammed Şakir, Had no:8438) c.XVI,s.193. 24 İbni Mace,Mukaddime,23, Had.no:254, c.I,s.93. 25 Ahmed,Müsned, c.I,s.22,Heysemi,Zevaid, c.I,s.187. 26
- Tirmizi,19,Had.no:2681,c.V,s.48. 27 Suyuti,Cami'u-s Sağir,Had.no:7767c.II,s.475. 28
- Bakara2/159 29 Heysemi,Zevaid, c.I,s.184. 30 Heysemi,Zevaid, c.I,s.141. 31 İbni Mace,Mukaddime,17, Had.no: 227,c.I,s.82-3. 32 Buhari,3,İlim,15,Had.no:73, s.33. 33
- El-Bağdadi,Hatip,Ahlak'u-r Ravi,c.I,s.510 34 Ahmed,Müsned,(Tah: Muhammed derviş,Had.no:8054)c.III, s.172. 35 Kur'an'da tahrif kavramı ile ilgili bkz:Bakara2/75;Âl-i İmran3/78;Nisa4/46;Maide5/13,41 36 Kurtubi,el-Cami li Ahkam'i-l Kur'an,c.II,s.9. 37 Cürcani, a.g.e, s.116. 38 Kuşeyri, Risale, s.279-281. 39
- Acluni,Keşfu'l-Hafa,c.I,s.42;Taberi,Camiu'l-Beyan, VII, 528; Heysemi,Mecmau'z-Zevaid, X, 271. 40 Acluni, a.g.e, c.I,s. 42. 41 Acluni, a.g.e,c.II,s.336. 42 El-Ramahurmizi,Hasan

b.Abdurrahman, Muhaddis'ü-l Fasıl,s.574. 43 Cürcani, Tarifat, s. 98. 44 Ahzab 33/39. 45 Cürcani, Tarifat, s. 95, 98. 46 Malik,Muvatta,18, Sıyam,4, had.no.9,c.I, s.289. 47 Fatır 35/28 48 Sabuni,Muhammed Ali,Min küni'z'i-s sünne, s.50 49 Bakara 2/41 50 Bakara 2/79; Ayetleri satmakla ilgili bkz:Bakara2/174; Âl-i İmran3/199;Maide5/44 51 Saff 61/2-3 52 Acluni,Keşfu'l-Hafa,c.I,s.131;Kurtubi, Cami'u-l Ahkam'i-l Kur'an, c.I,s.366. 53 Cuma 62/5 54 Abdullah b. Ahmed b.Hanbel, es-Sünnet,s,28. 55 Heysemi,Mecmau'z-Zevaid,c.I,s.178. 56 Kurtubi, Cami'u-l Ahkam'i-l Kur'an, c.I,s.369. 57 A'raf 7/175-6 58 Abdürrezzak,Musanef,Had.no:20477,c.XI,s.256. 59 Ahmed,Müsned,c.II,s.162 60 Ahmed,Müsned,c.IV,s.143