

                                                                                                                                                                                     

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız (takva vasfı kazanmanız) için oru , sizden  ncekilere farz kılıldığı gibi, size de farz kıldı.” (Bakara; 1839)

Oru  ibadetinin biz inanmış insanlara farz kıldığını bildiren bu ayet aynı zaman oru  ibadetinin farz kılınışının hikmetini de bize bildirmiştir. Bu hikmet ise biraz sonra değineceğimiz gibi Kur’an-ı Kerim’in kendisine birçok hayırlı neticeyi baėladıđı takva  zelliđinin inanmış insanda bir ahlaka, bir karaktere d nüşmesidir. Takva kavramı dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve g nahlardan ka ınma hususunda g sterilen titizlik Őeklinde tanımlanabildiđi gibi. Allah Te l ’yı tanıyan kimsenin, kendi istek ve arzusuyla gerek Allah Te l ’ya karşı sevgisinden gerek saygısından gerekse onun azabından korkusundan ve rahmetini ummasından dolayı kalbi fiilleri baŐta olmak üzere b t n yapıp ettiklerini O’nun emirlerine uygun yapmak arzusuyla kontrol edip denetim altında tutması Őeklinde de tanımlanabilir. Kısaca kiŐinin Rabbine karşı sorumluluđundan dolayı kendisini  z denetime tabi tutmasıdır. Yani b t n yapıp ettiklerini Hz. Peygamberi (s.a.v.)  rnek alarak yapması bu konuda azamı duyarlılık g stermesidir.

Allah rızası i in imsak vaktinden iftar vaktine kadar her t rl  yemeden i meden, cinsel iliŐkiden kendi isteđiyle vaz ge en insan adete Ramazan ayı boyunca bir “takva ehliyeti” kursuna giriyor. Őayet Ramazan ayı sonunda beden arabasını g nahsız kullanabiliyorsa bu kursta baŐarılı olmuŐtur. Ne mutlu o kimseye! Ramazan’ın baŐı ile sonu arasında bir fark yoksa azalarını g nahtan uzak tutamıyorsa Ne yazık o kimseye!  ok  nemli bir fırsatı daha kaŐırmıŐtır. Bu

durumu oruçlu olduğumuz vakti veya Ramazan ayını, kaçak veren bir su tesisatının tamir esnasında su vanasının kapalı tutulmasına; iftarı veya Ramazan sonrasını da gereken tamiri yaptıktan sonra vananın açılmasına benzetebiliriz. Şayet vana açıldığında tesisat su kaçırıyorsa tamir için ayrılan vakit boşa gitmiştir. Ramazan içinde bayram gününe kadar ki sürede gönlü başta olmak üzere azalarına takvayı yerleştiremeyen kimsenin durumu da su kaçırmaya devam eden bozuk tesisat gibidir.

Kur'an-ı Kerim'den istifade başta olmak üzere birçok şeyin kendine bağlandığı takva niteliğinin bizde olup olmadığını anlamamız için Kur'an-ı Kerim ve sünnette takva sahiplerinin özelliklerinin ne olduğunu ve ona nelerin bağlandığını bilmemiz "Evveli rahmet, ortası bereket sonu cehennemden kurtuluş." olan böyle bereketli bir ayın insana takvayı kazandırmakla ne kadar büyük bir rahmet olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Gönlüm isterdi takva ile ilgili hadisi şerifleri de burada analiz edelim fakat yazımızın yeterince uzamasından dolayı takva ile ilgili ayetlerin kısaca bir sınıflamasını yapabildik inşallah başka bir çalışmamızda da takva ile ilgili hadisi şerifleri inceleme fırsatı buluruz.

□ Kur'an-ı Kerim'de Takva Sahiplerinin Özellikleri Ve Onlara Vaat Edilenler

Takva sahiplerinin Özellikleri:

Takva Allah Teâlâ'nın bütün inananları kuşatan bir emridir.

       

        

“Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! (Evet) Allah’a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.” (Haşır; 18)

Gerçeęi getiren de onu tasdik eden de Allah tarafından takva sahibi olarak nitelendirilmiştir.

       

“Gerçeęi getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte takvâ sahipleri onlardır.” (Zümer; 33)

Takva sahibi olmak Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı bağlanmayı gerektirir, Kur’an onlar için bir öğüttür ve Kur’an-ı Kerim ile doğru yolu bulmak için mutlaka takva vasfını taşımak gerekir.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

“Bu da (Kur’an) bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve gûnahtan korunun ki size rahmet edilsin.” (En’âm; 155)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

“Doğrusu Kur’an, takvâ sahipleri için bir öğüttür.” (Hâkka; 48)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

“İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, gûnahtan sakınanlar için bir rehberdir.” (Bakara; 2)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

“Bu Kur’an insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.” (Âl-i İmrân; 138)

Takva vasfını taşımak Allah ve Elçisine karşı sağlam bir duruş; Allah’ın koymuş olduğu sınırları korumayı gerektirir.

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

“Ey iman edenler! Allah ve resulünün önüne geçmeyin, Allah’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir.” (Hucurât; 1)

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

“Allah’ın (başka) beldeler halkından alıp resulüne fey’ olarak verdikleri, Allah’a, peygambere, yakınlarla, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, “Rabbiniz size ne indirdi?” diye sorulur. Onlar, “Hayır indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Âhîret yurdu daha da hayırlıdır. Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel!” (Nahl; 30)

Takva sahibi olmak doğru sözlü olmayı gerektirir.

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

“Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder.” (Ahzâb; 70-71)

Takva vasfını taşıyanlar doğru insanlarla birlikte olmak zorundadırlar.

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□

“Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu hâlde Allah’a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi.” (Talâk; 10)

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□

“De ki: “Kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah’a âsi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz!” (Mâide; 100)

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

“Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdir. Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri!” (Bakara; 197)

Allah’a yöneldiği, namazını kılmaya devam ettiği, Allah’a ortak koşmaktan sakındığı halde takva vasfını taşımak gerekir.

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

“Bütün gönlünüzle O’na yönelin, O’na saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp -her bir grubun kendindeki beğendiği- fırkalara ayrılanlardan olmayın.” (Rûm; 31-32)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

“”Namazı dosdoğru kılın ve Allah’tan korkun” diye de (emrolundu). O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah’tır.” (En’âm; 72)

Takva vasfını taşımak inanan insanların arasını düzeltmeyi, hayra harcamayı, cömert olmayı, faizden, diğer haramlardan, müminlerin aralarını bozan her türlü gıybet, özel hayatını araştırmak vb. günahlardan uzak durmayı gerektirir.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

“O halde gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan sakının; dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.” (Tegâbün; 16)

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□

“Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah’a ve resulüne ait olduğunu söyle! O halde siz gerçek müminler iseniz Allah’a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve resulüne itaat edin.” (Enfâl; 1)

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□

“Artık aldığınız ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin, Allah’a itaatsizlikten sakının, Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Enfâl; 69)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

“Lût’un kavmi koku almışçasına koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, “Ey kavmim! Şunlar kızlarım; sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde akli başında bir adam yok mu!” dedi.” (Hûd; 78)

Allah Teâlâ’nın Takva Sahiplerine Vaat Ettikleri

Allah katında kişinin derecesi takvasıyladır.

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât; 13)

Allah Teâlâ takva sahiplerini sever.

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

“Hayır, öyle değil! Her kim ahbine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever.” (Âl-i İmrân; 76)

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

“Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilâhare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna; onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever.” (Tevbe; 4)

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

“Müşriklerin Allah’ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Harâm yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah gûnahtan sakınanları sever.” (Tevbe; 7)

Allah Teâlâ takva vasfını taşıyan kimselerle beraberdir.

savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe; 36)

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

“Ey iman edenler! İnkârcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe; 123)

Allah Teâlâ takva sahiplerini dünyada ve ahirette müjdeler, onların dostu ve koruyucusudur.

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

“Şüphesiz onlar, Allah’a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır, Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur.” (Câsiye; 19)

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□

“Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki, iman etmişler ve takvâya ermişlerdir, işte onlara hem bu dünya hayatında hem de âhirette müjdeler olsun! Allah’ın sözlerinde deęişme olmaz; (öyleyse) en büyük kazanç budur.” Yûnus Sûresi (62 - 64)

Allah Teâlâ takva sahiplerine hakkı batıldan ayıracak temyiz gücü (Furkan) vermeyi, o kimselerin kötülüklerini örtmeyi ve onları bağışlamayı vaat etmiştir.

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

“Ey iman edenler! Allah’a saygıda (takvâ) kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lutuf sahibidir.” (Enfâl; 29)

Takva vasfını taşıyan kimseye Allah Teâlâ o kimsenin içinde yürüyeceği bir yol verir ve günahlarını bağışlar.

Allah Teâlâ takva vasfını taşıyan kimselere yerden ve gökten bereket ve hayır vaat ediyor.

“Ey iman edenler! Allah’a saygısızlıktan sakının ve resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin, aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lutfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.” (Hadîd; 28)

Allah Teâlâ takva vasfını taşıyan kimselere yerden ve gökten bereket ve hayır vaat ediyor.

Allah Teâlâ takva vasfını taşıyan kimselere yerden ve gökten bereket ve hayır vaat ediyor.

“O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar; biz de ettikleri yüzünden onları yakalayiverdik.” (A’râf; 96)

Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın; içinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve âhiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa ona Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. (Talâk Sûresi 2 - 3)

Allah Teâlâ takva sahiplerine işlerini kolaylaştırmayı vaat etmiştir.

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

“Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.” (Talâk; 4)

Allah Teâlâ takva sahiplerine onların kötülüklerini örtmeyi ve onlara büyük bir karşılık vermeyi vaat etmiştir.

                                                                                       

                                                   

“İşte bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir.” (Talâk; 5)

Takva sahipleri kıyamet günü de birbirlerinin dostlarıdır.

                                                                                 

“Allah’a itaatsizlikten sakınanlar dışında, dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır.” (Zuhruf; 67)

Takva vasfını taşıyanları Allah cehennemden kurtaracak ve onlara hiçbir kötülük ve üzüntü dokunmayacaktır.

                                                                         

                                  

“Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir; fakat erdemlilik kişinin Allah’a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin; Allah’a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz.” (Bakara; 189)

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

“De ki: “Kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah’a âsi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz!”” (Mâide; 100)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

“Bu da (Kur’an) bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahattan korunun ki size rahmet edilsin.” (En’âm; 155)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□

“Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz.” (Âl-i İmrân; 200)

Sonuç takva sahiplerinindir.

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

“Mûsâ kavmine dedi ki: “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. O, kullarından dilediğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir.”” (A’râf; 128)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

“(Ey peygamber!) İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindedir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin! Sabret, çünkü iyi son günahattan sakınanlarındır.” (Hûd; 49)

İşte âhiret yurdu! Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlanmış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır." (Kasas; 83)

İşte âhiret yurdu! Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlanmış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır." (Kasas; 83)

Takva vasfını taşıyan kimseler gruplar halinde cennete sevk edilecekler; güzel sonuç onlar içindir.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak; bekçileri onlara, "Selâm size! Hoş geldiniz! Ebedî olarak kalmak üzere buyurun girin cennete!" diyecek." (Zümer; 73)

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak; bekçileri onlara, "Selâm size! Hoş geldiniz! Ebedî olarak kalmak üzere buyurun girin cennete!" diyecek." (Zümer; 73)

Öte yandan, rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince onların, altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi! Allah sözünden dönmez.” (Zümer; 20)

Öte yandan, rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince onların, altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi! Allah sözünden dönmez.” (Zümer; 20)

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, “Rabbimiz size ne indirdi?” diye sorulur. Onlar, “Hayır indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Âhret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel!” (Nahl; 30)

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, “Rabbimiz size ne indirdi?” diye sorulur. Onlar, “Hayır indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Âhret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel!” (Nahl; 30)

Takvâ sahiplerine vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir: Zemininden ırmaklar akar; yemişleri ve gölgesi sürekli. İşte bu, günahahtan çekinenlerin mutlu sonudur; inkâr edenlerin sonu ise ateştir.” (Ra'd; 35)

Takvâ sahiplerine vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir: Zemininden ırmaklar akar; yemişleri ve gölgesi sürekli. İşte bu, günahahtan çekinenlerin mutlu sonudur; inkâr edenlerin sonu ise ateştir.” (Ra'd; 35)

000000 0000 00000000000 00000000 000000000 0000000 000000000 0000 000000000000 000000
0000000000 000000 0000000 00000000000000 0000000000 000 0000000000 000000000 0000000000
00000000000 00000000000 0000000 0000000000000 00000000000 00000000000000 0000 0000000000
0000000000000 000000000

“Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkârcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için âhiret yurdu elbette daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Yûsuf; 109)

000000 0000000000 00000000000 0000000000 0000 000000000 00000000000000000000 0000
0000000 000000000000 000000000000000 0000000000 0000 000000000 0000000000 0000000000
00000000 00000000000 0000000000 0000 0000000000000 0000000000000 0000000000000
000000000000000000

“De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için rableri katında, altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinden önemlisi) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir.” (Âl-i İmrân; 15)

000000000 00000000000000 0000000000000 0000000000 000000000000 00000000 000000 0000000
0000000000000 0000000000 0000000000000000000000000 0000000000000000000000

“Şayet Ehl-i kitap iman edip gūnahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık.” (Mâide; 65)

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

“Takvâ sahiplerine vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir: Zemininden ırmaklar akar; yemişleri ve gölgesi sürekli. İşte bu, gūnahtan çekinenlerin mutlu sonudur; inkâr edenlerin sonu ise ateştir.” (Ra’d; 35)

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, “Rabbiniz size ne indirdi?” diye sorulur. Onlar, “Hayır indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Âhîret yurdu daha da hayırlıdır. Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel!” (Nahl; 30)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

“Takva” özelliğine sahip olmaksızın Allah Teâlâ'nın rızası, rahmeti, yardımı başta olmak üzere dünyevi ve uhrevi hiçbir hayra ulaşmak mümkün gözükmemektedir. Bu durumda nasıl araba sürmesini bilmeyen kişi arabası olsa dahi arabasını kullanamaz ise takva ehliyeti olmayan yani nefsinin, istek ve arzusunu Allah'ın emrinde yönetemeyen kişinin de iyi niyetinin olması veya çok bilgisinin olması o kimseye bu bilgiyle uyumlu davranışta bulunamaz ise bir fayda sağlamayacaktır. O halde Allah Teâlâ'nın rahmeti gereği biz kullara açmış olduğu takva kursu Ramazan ayına Hz. Peygamberi örnek alarak devam edelim ve sonunda ehliyetimizi en iyi derece ile aldığımız halde mezun olalım. Hepinize Allah'ın selamıyla selam eder Ramazan ayının bütün bereketinden istifade etmemizi Yüce Mevla'dan niyaz ederim.